

## **Julie ZIJN – (serie: bouwen op het fundament)**

Vorige week sprak Henk Rothuizen hier. Een hele mooie boodschap. Ik raad je aan om deze nog eens na te luisteren of na te lezen op de website.

Hij eindigde zijn preek met de volgende Bijbeltekst. En in deze tekst spreekt Paulus tegen de gelovigen in Galatië:

### Galaten 4

*<sup>19</sup>Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u.*

Het is de bedoeling, voor ons als gelovigen, dat Christus gestalte in ons krijgt. Het is de bedoeling dat de boodschap die we horen, ons verandert. Het is de bedoeling dat we meer gaan lijken op Jezus, dat '*Christus gestalte in ons krijgt*'.

Paulus had het goede nieuws van Jezus verteld aan deze mensen. Er zijn gemeenten ontstaan in Galatië (in Klein-Azië het huidige Turkije). Maar tijdens de afwezigheid van Paulus was er dwaalleer in de gemeenten gekomen. Dwaalleer is leer die afwijkt van het evangelie van Jezus.

En wat die dwaalleer was lezen we in Galaten 2:

*<sup>15</sup>Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, <sup>16</sup>weten we dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Daarom stellen ook wij ons vertrouwen in Christus Jezus, opdat wij rechtvaardig verklaard worden door het geloof in Hem en niet door het naleven van de wet. Want geen mens wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven. <sup>17</sup>Uit ons streven om door geloof in Christus rechtvaardig verklaard te worden, blijkt dat ook wijzelf zondaars zijn.*

Hier staan twee opvattingen tegenover elkaar:

- Rechtvaardig verklaard worden door de wet na te leven.
- Rechtvaardig verklaard worden door geloof in Jezus Christus.

Je moet je voorstellen, dat Paulus spreekt tegen mensen die de wet kennen. Hij spreekt tegen mensen die ook weten dat het onmogelijk is om de wet na te leven.

De wet van Mozes, de tien geboden. Ik denk dat in onze tijd er veel mensen zijn die de wet niet eens kennen. Mensen die niet weten wat er in staat.

Toch is er, ook nu, een ingeschapen wet, een ingeschapen moraal. De meeste mensen hebben een idee van wat goed en wat kwaad is. De meeste mensen hebben ook ervaren hoe naar het is om onrechtvaardig behandeld te worden. En,

vroeg of laat komt er een moment dat mensen ook zichzelf in de spiegel bekijken en zich bewust zijn van hun eigen tekortschieten.

*Jullie weten dat ik veel uitvaartdiensten doe en dus veel families spreek rondom het overlijden. En zo vaak heb ik al gehoord dat de overledene, kort voor zijn overlijden, nog dingen heeft uitgesproken of rechtgezet.*

Het verlangen naar rechtvaardiging is een universeel verlangen. *Niet altijd op elk moment.* Maar er zijn momenten in iemands leven waar deze bespiegeling er is... Ook vandaag in onze geseclariseerde maatschappij.

De gelovigen in Galatië hadden rechtvaardiging door geloof in Jezus Christus omarmd, maar waren teruggevallen in hun oude systeem van rechtvaardiging door de wet.

En dat doet Paulus verzuchten:

Galaten 4

*<sup>19</sup>Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u.*

Hij zegt zoiets als, *'jullie moeten weer opnieuw geboren worden'*. Hij spreekt over barensweeën. Je moet opnieuw ondergedompeld worden in de onvoorwaardelijke goedheid en genade van God. Jullie moeten opnieuw de boodschap van 'rechtvaardig verklaard worden door geloof in Jezus Christus' omarmen.

Het probleem dat Paulus beschrijft is, in de geschiedenis van de kerk, altijd aanwezig gebleven. Met grote dieptepunten. Denk bijvoorbeeld aan het systeem van 'aflaten' kopen in de middeleeuwen. Je kon letterlijk je rechtvaardiging kopen met je geld.

Het is dezelfde dynamiek:

Het draait niet meer om wat God, door Jezus, voor ons gedaan heeft.

Maar het gaat om wat wij voor God doen (door de wet te houden of door een aflat te kopen)

Laten we maar eerlijk zijn. We zijn, als mensheid, jij en ik, gevoelig voor deze dynamiek. We hebben graag controle. Wat wij voor God doen kunnen we controleren en beïnvloeden. Wat Hij voor ons doet, ligt buiten ons bereik...en vraagt geloof.

Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze dynamiek. Het sluipt makkelijk binnen in je denken en in je manier van geloven.

Dit jaar hebben we gezegd dat we 'willen bouwen op het fundament'. Het is ons jaarthema. De Bijbeltekst waar dit op gebaseerd is, lezen we aan het eind van de Bergrede in Matteus 7

### Matteus 7

*<sup>24</sup>Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots. <sup>25</sup>Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.*

Het gaat dus om horen en handelen!

Bouwen op de Rots heeft te maken met horen en handelen.

Jezus spreekt deze woorden uit, aan het einde van de Bergrede (Matteus 5,6,7).

*<sup>24</sup>Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt slaat terug op dit onderwijs, op deze preek van Jezus.*

En het is radicaal onderwijs kan ik je zeggen. Jezus nodigt ons uit om te worden zoals Hij. Hij nodigt ons uit, om met de woorden van Paulus te spreken, *om Christus gestalte te laten krijgen in ons*'.

### Matteus 5

*<sup>1</sup>Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. <sup>2</sup>Hij nam het woord en onderrichtte hen:*

*<sup>3</sup>'Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

*<sup>4</sup>Gelukkig de treurenden,  
want zij zullen getroost worden.*

*<sup>5</sup>Gelukkig de zachtmoedigen,  
want zij zullen de aarde bezitten.*

*<sup>6</sup>Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden.*

*<sup>7</sup>Gelukkig de barmhartigen,  
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.*

*<sup>8</sup>Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  
want zij zullen God zien.*

*<sup>9</sup>Gelukkig de vreedstichters,  
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.*

*<sup>10</sup>Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

*<sup>11</sup>Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. <sup>12</sup>Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgd werden ze vóór jullie de profeten.*

De Bergrede, deze preek van Jezus, begint met een aantal kenmerken van Gods koninkrijk. Het koninkrijk van God is een koninkrijk dat gekenmerkt wordt door: *nederigheid, troost voor de treurenden, gerechtigheid, barmhartigheid, zuiver van hart zijn, vredestichtend.*

Het is een prachtig koninkrijk. (Ik zou willen dat onze wereldleiders deze kenmerken meer weerspiegelden...)

Je ziet hier het karakter van Jezus, je ziet hier het karakter van God: nederig, troostend, rechtvaardig, barmhartig, zuiver van hart, vredestichter.

Het is dit karakter dat 'gestalte mag krijgen in ons'

En dan wijst Jezus erop dat Zijn Koninkrijk ook weerstand gaat oproepen. Het volgen van Jezus gaat gepaard met (een mate van) vervolging, gaat gepaard met kwaadsprekerij. *Het goede nieuws roept ook weerstand op, altijd...*

We lezen verder:

### Matteus 5

*<sup>13</sup>Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.*

*<sup>14</sup>Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. <sup>15</sup>Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. <sup>16</sup>Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.*

Rafaël Nederland heeft ook een jaarthema gekozen. En dat hebben ze gekozen naar aanleiding van deze tekst. Het thema is: Jullie zijn... (er staat niet 'Jullie doen')

*<sup>13</sup>Jullie zijn het zout van de aarde.*

*<sup>14</sup>Jullie zijn het licht voor de wereld*

Jullie zijn vertegenwoordigers van Gods Koninkrijk. Dat is niet zozeer iets wat je doet, maar iets wat je bent.

We zien hier iets heel moois:

-Rafaël Nederland jaarthema zegt: Jullie zijn...

(begin van Bergrede)

-Jefta Jaarthema zegt, wij willen bouwen op de rots: Horen én Handelen... (eind van Bergrede)

De grote, grote bijsluiter in het jaarthema van Jefta is:

Het handelen is het gevolg van wie we zijn.

Het handelen is een uiting van '*Christus die gestalte krijgt in ons*'

Het ZIJN leidt tot het DOEN.

Vanuit de liefde en genade die Jezus aan ons geeft.

Vanuit het herstel dat hij brengt aan onze ziel.

Vanuit een oprechte liefde en compassie die in ons groeit gaan we dingen doen.

Het is vanuit het ZIJN dat we dingen gaan DOEN.

De wet zegt: je moet dingen DOEN en dan BEN je rechtvaardig

Jezus zegt: jij BENT mijn geliefde kind, je bent uitgenodigd om te HOREN en te HANDELEN.

Dat brengt ons terug in de Galatenbrief en daar gaan we mee afsluiten:

### Galaten 5

*4Als u probeert rechtvaardig verklaard te worden door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. 5Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof rechtvaardig verklaard worden. 6In onze eenheid met Christus Jezus is het niet van belang of iemand besneden is of niet, maar telt alleen het geloof, dat zich uit in liefde.*

AMEN